



30.01.2015

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Αυτοί έφυγαν... Η πολιτική τους;;;

Ο πολιτικός σεισμός της 25^{ης} Ιανουαρίου 2015 γκρέμισε συθέμελα τους Διαχειριστές των πολιτικών των Μνημονίων, τους οσφυοκάμπτες της κ. Μέρκελ και της Τρόικας, τα πολιτικά «γιουσουφάκια» των Μπομπολαίων, των Λάτσηδων, των Βαρδινογιάννηδων, των Κυριακού και των Αλαφούζων... Τα ΜΜΕ [Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης] των τελευταίων έκαναν μία ...φιλότιμη προσπάθεια να συμπλεύσουν με το ρεύμα της κοινωνικής αγανάκτησης, γλύφοντας εκεί που παλιότερα έφτυναν (δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ...). Βρε, πώς αλλάζουν οι καιροί !!!

Είναι, πραγματικά, απολαυστικό να βλέπεις τους αρχιερείς της φτωχοποίησης και εξαθλίωσης του ελληνικού λαού, κ.κ. Σαμαρά – Βενιζέλο – Παπανδρέου να ...βλέπουν την πόρτα της εξόδου, από το ηχηρό ΟΥΣΤ !!! των ελλήνων ψηφοφόρων... Παρέα τους οι κ.κ. Καρατζαφέρης και Κουβέλης (αρχάγγελοι των ...μεταρρυθμίσεων, τρομάρα τους !!!) που συνειδητοποιούν την ...απόλυτη ομορφιά του εξωκοινοβουλίου...

Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει, όλα τώρα αρχίζουν... Αφενός, οι κλοτσηδόν αποχωρήσαντες από την Κυβέρνηση κήσσορες και θεράποντες του ...φιλελευθερισμού (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) ήδη απεργάζονται την κοινωνική ...ρεβάνς τους απέναντι στο λαό και τους εργαζόμενους που τους «μαύρισαν». Από κοντά και τα ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ρετάλια... Αφετέρου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει σύντομα να αναμετρηθεί με τις αντιφάσεις και τις αντινομίες της πολιτικής του ατζέντας, με κίνδυνο η αποτυχία της δικής του διαχείρισης (γιατί περί αυτού πρόκειται) να φέρει την ελληνική κοινωνία αιώνες πίσω, με την Αριστερά κάθε απόχρωσης στη γωνία και τη Χρυσή Αυγή να ...τρίβει τα χέρια της (μαζί με τους «ομόδοταυλους» Μπαλτάκο, Βορίδη, Γεωργιάδη και ...άλλα μπουμπούκια της Ακροδεξιάς). Άλλωστε, η χιτλερικής έμπνευσης μη επίσημη παράδοση της πρωθυπουργίας από τον ...σκίστη των Μνημονίων Σαμαρά στον Τσίπρα, κάθε άλλο παρά προοιωνίζει ομαλές εξελίξεις.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Όλοι αυτοί που ευθύνονται και για τη δική μας εξαθλίωση ως εργαζομένων (χέρι – χέρι με τους εκάστοτε Διοικούντες της ΑΣΠΡΟΦΟΣ – των σημερινών, προφανώς, μη εξαιρουμένων) παίρνουν τα μέτρα τους: παρά την ήττα με τη Δ-214, προετοιμάζουν την ...επόμενη μέρα με τη νέα ΕΣΣΕ.

Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Με τη μαχητική μας αντίσταση, τη συλλογική διεκδίκηση και την αλληλεγγύη να αγωνιστούμε για μία νέα ΕΣΣΕ, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας (τουλάχιστον πλήρη επαναφορά του 14^{ου} μισθού που χάσαμε με την προηγούμενη ΕΣΣΕ) ώστε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από την εργασία μας και όχι να ...ζητιανεύουμε για την επιβίωσή μας.

Αλλά γι' αυτό το θέμα θα επανέλθουμε σύντομα, άλλωστε οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν...

